



Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Deze week staat ons land in het teken van de verkiezingen. We merken allemaal dat er veel gebeurt in de wereld en in de samenleving. Er is onrust, verschil van mening en soms onzekerheid over de toekomst. Juist in zulke tijden willen wij als school een plek zijn waar kinderen zich veilig en gezien weten en waar ze ervaren dat we *'Omzien naar elkaar'*. Mooi dat dit thema ons dit schooljaar richting geeft: aandacht hebben voor de ander, vriendelijk zijn, luisteren, helpen... ook als je het niet altijd met elkaar eens bent. Het zijn juist die kleine gebaren van betrokkenheid die een groot verschil maken, in de klas én daarbuiten.

Vandaag is het Hervormingsdag. Die dag herinnert ons eraan dat vernieuwing begint bij het hart. Jezus liet dat ook zien in de manier waarop Hij met mensen omging: met liefde, vergeving en een open hart voor iedereen. Zijn voorbeeld inspireert ons om diezelfde houding aan kinderen mee te geven, juist in een wereld die soms onrustig is. We hopen dat onze school voor uw kind(eren) een plek blijft waar rust, vertrouwen en verbondenheid voelbaar zijn. Een stevige basis in een tijd die voortdurend in beweging is.

Terugblik

Wat hebben we samen alweer een mooie en volle periode achter de rug! In alle groepen is er hard gewerkt, veel geleerd en ook volop genoten. De schoolfotoğraf is geweest. Ook hadden we de maandviering waarin we luisterden naar het verhaal van de vier vrienden die hun zieke vriend door het dak bij Jezus brachten. Een mooi voorbeeld van het *'Omzien naar elkaar'*.

Voor de groepen 5 tot en met 8 was er een indrukwekkende presentatie van Janick van de Kamp over Spieren voor Spieren. Hij vertelde over spierziektes en liet ons met kleine oefeningen ervaren hoe het is om te leven met minder spierkracht. Een leerzaam moment dat diepe indruk maakte.

In de onderbouw was het elke dag een ontdekkingsreis. Groep 1 leerde de eerste cijfers kennen en 'schreef' zelfs in scheerschuim! Ook vierden we de Kinderboekenweek met als hoogtepunt de oma's die kwamen voorlezen. Wat een gezelligheid en betrokkenheid. Groep 2 werkte rondom het thema "We helpen in het dierenasiel" en vierde met groep 1 natuurlijk Dierendag. Verder oefenden de kinderen op ons verkeersplein met oversteken bij een straat zonder zebrapad. Ook leerden ze spelenderwijs afval scheiden en ontdekten ze hoe belangrijk dat is voor de natuur.



In groep 3 en 4 worden de kinderen echte taalexperpts. Groep 3 kent inmiddels de b van buiten en de d van deur, en oefent met de lange klank oo. Groep 4 schreef twee prachtige verhalen: één over een echte belevenis en één over hun dromen voor de vakantie.

De middenbouw ging de wereld in! Groep 5 werkte bij Blink aan het thema "Wereldrestaurant" en maakte een culinaire reis door de geschiedenis, van de Romeinse tijd tot de VOC. Groep 6



leerde over Engelse woorden, topografie en moeilijke taalonderdelen zoals het lijdend voorwerp, afkortingen en bepalingen van tijd en plaats. Ook werd er flink gerekend met getallen tot 10.000.

In de bovenbouw kwamen grote thema's aan bod. Groep 7 en 8 verdiepten zich in het onderwerp "Leven en dood" en bezochten daarnaast het Nuborgh College Veluvine. Ook kreeg groep 8 een cultuurles over poëzie en ontving een gastles van een vrijwilliger van het Rode Kruis. De leerlingen leerden over noodhulp en hoe belangrijk het is om iemand als ICE-contact (In Case of Emergency) in je telefoon te zetten.

Al met al een periode vol groei, ontdekking, samenwerking en plezier.

Vooruitblik

Diverse klassen gaan werken over het thema *herfst*. Ook worden ondertussen in verschillende klassen de eerste spreekbeurten voorbereid. Voor sommige kinderen best een beetje spannend, maar voor anderen juist superleuk. Mooi om te zien hoe leerlingen stap voor stap leren presenteren, luisteren en elkaar aanmoedigen.

De volgende maandviering is op dinsdag 4 november en zal gaan over *Zacheüs*. Een mooi Bijbelverhaal dat laat zien hoe gezien en geliefd ieder mens is. Precies passend bij ons jaarthema 'Omzien naar elkaar'. **U bent hierbij van harte welkom om 8.30 uur in het Middelpunt.**

Op dinsdag 11 november gaan de groepen 6, 7 en 8 met de *Museumpleinbus* naar het Rijksmuseum in Amsterdam. En natuurlijk kijken we ook al een beetje vooruit naar het Sinterklaasfeest op vrijdag 28 november. Verdere informatie hierover ontvangen de ouders via de juf of meester van de groep.

Dankdag

Op woensdag 5 november gaan we met de hele school naar de kerk in verband met Dankdag. Het thema dit jaar is "Zingen voor de Schepper" (Psalm 147). We willen samen danken voor alles wat God ons geeft: voor eten, drinken, vriendschap en alle andere zegeningen die we ervaren. **Iedereen is hierbij eveneens van harte welkom.** De dienst begint om 9.30 uur in de Hervormde kerk.

Even voor de nieuwe ouders (en een herinnering voor ouders die hier al wel langer zijn) een paar afspraken die we hebben voor deze ochtend:

- Deze ochtend zijn er gewone schooltijden. De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht en de school is om 12.30 uur uit.
- We lopen met de kinderen naar de kerk om daar de dienst bij te wonen.
- Geld voor de collecte wordt voor de dienst al in de collectezakken gedaan.
- We nemen geen snoep mee naar de kerk. Na de dienst krijgen alle leerlingen op school iets extra's naast hun eigen eten en drinken.

Open ochtend ouders 18 en 21 november

Ook dit schooljaar organiseren we weer open ochtenden voor u als ouders. Op dinsdag 18 november of vrijdag 21 november bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren).



Tijdens deze ochtenden mag u een tijdje meekijken en meedoen in de les. Zo krijgt u een mooi beeld van hoe er in de groep gewerkt en geleerd wordt. U kunt binnenkomen op een moment dat het u uitkomt en ook weer vertrekken wanneer u wilt. We vragen alleen om tijdens de dagopening rustig te blijven zitten, zodat de klas ongestoord kan beginnen.

Extra informatie voor nieuwe ouders: Wij hebben het ene jaar een open ochtend voor ouders en het andere jaar voor grootouders.

Ouderavond 18 november

Graag nodigen we u ook van harte uit voor onze ouderavond op dinsdagavond 18 november. Deze avond staat in het teken van KiVa, het programma waarmee we op school werken aan een positieve en veilige sfeer voor alle kinderen.

Voor ouders die KiVa nog niet kennen: KiVa is een schoolbreed programma dat kinderen leert samen te werken, elkaar te respecteren en samen problemen op te lossen. Het richt zich op het voorkomen van pesten, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van betrokkenheid in de klas.

Tijdens deze ouderavond komt Janny Bolink van KiVa naar onze school om meer te vertellen over de achtergrond, werkwijze en voordelen van het programma. Ook zal ze laten zien hoe ouders thuis kunnen aansluiten bij wat we op school doen, want samen kunnen we het verschil maken in hoe kinderen met elkaar omgaan. We hopen van harte dat u erbij bent! Samen zorgen we voor een fijne, veilige en betrokken schoolomgeving waarin ieder kind tot bloei mag komen.

 Dinsdag 18 november |  Aanvang: 19.30 uur – 21.30 uur |  Locatie: Het Middelpunt

Welkom

Joes is deze week gestart in groep 1. We heten hem van harte welkom op onze school en wensen hem een fijne en gezellige tijd bij ons.

Aanvragen verlof

De afgelopen tijd merken we dat verlofaanvragen op allerlei manieren bij ons binnenkomen. Daarom is het goed om nog even te vermelden hoe het precies werkt.

Wanneer u buitengewoon verlof wilt aanvragen, kunt u op onze schoolwebsite ([Leerplicht en verlof](#)) meer informatie vinden over wat wel en niet mogelijk is. Via deze pagina kunt u ook het aanvraagformulier downloaden. Voor wie dat handiger vindt: er liggen ook geprinte exemplaren bij de deur van de directiekamer.

We vragen u om het formulier minimaal twee weken van tevoren in te leveren, zodat we voldoende tijd hebben om de aanvraag zorgvuldig te bekijken. Pas als het formulier compleet is ingevuld, kunnen we de aanvraag officieel in behandeling nemen. U krijgt daarna zo snel mogelijk een reactie van ons. Als het verlof wordt goedgekeurd, geven we dit uiteraard ook door aan de leerkracht van uw kind.



Het formulier mag u gewoon meegeven aan uw kind, inleveren op school of scannen en mailen naar directie.pwa@cnsputten.nl. Op deze manier houden we het overzichtelijk en zorgen we ervoor dat alle aanvragen op een goede manier worden behandeld en verwerkt.

MR

Maandag 6 oktober heeft de MR weer vergaderd. We hebben onder andere kennisgenomen van de plannen waar het team het komende schooljaar aan wil werken. Dit zijn: burgerschap, leesmotivatie, samenwerkend leren, creatieve vakken, kleuteronderwijs en begrijpend lezen. Ook het scholingsplan en het werkverdelingsplan zijn besproken. Samen hebben we ook vragenlijsten over tevredenheid doorgenomen. We zijn dankbaar dat we zo met een voltallige MR dit schooljaar kunnen starten. Op de site van school kunt u ook dit schooljaar weer de notulen van de vergaderingen vinden. En heeft u vragen voor de MR, neem gerust contact op.

Hartelijke groet van de MR,
Amanda Boeve, Gijsbert Mulder, Hans de Graaf en Willeke Ansink

Sponsorkindje Woord en Daad

De school van ons sponsorkindje doet het zo goed dat zij nu zelf kunnen voorzien in maaltijden, schoolboeken en goed onderwijs. Hij blijft op dezelfde school en krijgt daar de nodige zorg. Dat is goed nieuws! We hebben daarom een nieuw sponsorkindje gekregen. Ze is geboren op 15 december 2020 en woont in Haïti. Met haar ouders woont ze in een landelijke gemeenschap met ongeveer duizend inwoners. Haar vader werkt als boer en haar moeder zorgt voor het huishouden. De meeste gezinnen in de omgeving voorzien in hun levensonderhoud door landbouw en veeteelt. Haïti kampt al geruime tijd met ernstige problemen, waaronder droogte, voedseltekorten en onveiligheid als gevolg van gewapende conflicten. Ondanks deze moeilijke omstandigheden verloopt het sponsorprogramma goed en blijft het een belangrijke steunbron voor de betrokken gezinnen. Met onze steun kan ook ze werken aan een hoopvolle toekomst!

Schoolplein

We merken dat er regelmatig nog kinderen of jongeren op het schoolplein zijn buiten de toegestane tijden. Dat is niet de bedoeling. We begrijpen dat het plein een fijne en leuke plek is om te spelen en zijn ook blij dat veel kinderen hier gebruik van maken. De toegestane tijden zijn een maatregel om te voorkomen dat er schade ontstaat en er overlast is voor de omgeving.

We vragen u als ouders om uw kinderen hierover te informeren en samen te bespreken waarom dit belangrijk is. Alleen als we er samen op letten, blijft het plein een mooie, veilige plek voor iedereen. Mocht u vernieling of schade zien dat buiten schooltijd is ontstaan, dan horen wij dat ook graag. Zo kunnen we snel actie ondernemen. Dit bericht zullen we breder delen, zodat ook de kinderen van buiten de school hier weer aan herinnerd zijn.



Voorstellen Stagiaires

In deze nieuwsbrief stellen onze nieuwe stagiaires zich graag even voor:
Hallo allemaal!

Mijn naam is Annemaryn Huisbrink en ik woon in Nunspeet. Ik loop inmiddels al een paar weken stage op deze school. Je kunt me op donderdag en vrijdag in de school tegenkomen. Ik volg de pabo-opleiding aan de Driestar hogeschool in Gouda, waar ik het erg naar mijn zin heb. Voordat ik met de pabo begon, heb ik de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg afgerond. Dat was een mooie en leerzame tijd, maar ik merkte dat mijn hart ook echt bij kinderen ligt. Daarom besloot ik verder te studeren. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken en voor hen van betekenis te zijn. Ik kijk uit naar een leerzame en gezellige tijd hier op school!



Groetjes!



Hallo allemaal,

Ik ben Rosanne Lok en kom uit Doornspijk. Ik zit in mijn eerste jaar van de Pabo. Op maandag en dinsdag ga ik naar school in Gouda en op donderdag en vrijdag loop ik stage op de PWA. Ik heb mijn eerste periode in groep 2 er al bijna opzitten en hoop hier nog een periode te zijn. Daarna zal ik ook nog kennismaken met de bovenbouw. Ik hoop op een leuke en leerzame stage!

Hartelijk groet, Rosanne

Mijn naam is Denise Holdijk.

Ik ben 16 jaar en zit in het eerste leerjaar van het mbo. Ik woon in Uddel en ben hier ook opgegroeid. Zelf heb ik acht jaar op deze school gezeten. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 en loop stage bij groep 1 op maandag en dinsdagochtend.

Na deze opleiding hoop ik door te leren, zodat ik later zelf voor een klas mag staan. Mijn grootste doel is om kinderen te kunnen helpen en een goed voorbeeld voor hen te zijn. Ik kijk ernaar uit om hier een heel leuk en leerzaam stagejaar te hebben!





Hallo,

Mijn naam is Rosalin Bronkhorst en ik ben 17 jaar oud. Ik kom uit Garderen en ik ga een jaar stage lopen bij groep 3/4 bij juf Wessels. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent bij Landstede Harderwijk en zit nu in mijn tweede jaar. Mijn hobby's zijn tekenen, lezen, spelletjes doen, afspreken met vrienden en gewoon lekker creatief bezig zijn. Daarnaast zit ik hier in Uddel ook bij de muziekvereniging, waar ik de derde bugel speel. Ik heb heel veel zin om hier stage te lopen en ik hoop op een mooi en leerzaam jaar!

Tot slot

Mede namens het team een goed weekend toegewenst.

Hartelijke groet,
Martine van Dijk

Agenda

| Datum | Inhoud | Bijzonderheden |
|-------------------------|--|--|
| 4 november | Maandviering | |
| 5 november | Dankdag | |
| 7 – 14 november | Week van mediawijsheid | |
| 11 november | Groep 6/7/8 met de museumpleinbus naar het Rijksmuseum | |
| Week 47 | Gespreksmiddag/avond (facultatief) | Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek of kunt u zelf aangeven een gesprek te willen. |
| 18 november | Open ochtend ouders Informatieavond voor ouders | |
| 21 november | Open ochtend ouders | |
| 28 november | Sinterklaasviering | |
| 2 en 3 december | Tussentijdse schoonmaak | |
| 4 december | Maandviering | |
| 17 december | Kerstfeestviering in de kerk | |
| 22 december – 2 januari | Kerstavakantie | |